

Wanneer krijgen overleden baby's ook het recht op een achternaam?

Het Nieuwsblad

zaterdag 22 februari 2014, pagina 46

46 ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014 HET NIEUWSBLAD WEEKEND

Lezersbrieven



BRIEF VAN DE DAG

'Wanneer krijgen overleden baby's ook het recht op een achternaam?'

De laatste dagen is het overal in de pers verschenen: Ouders krijgen meer keuzes voor de achternaam van hun kinderen: de naam van de moeder of vader, een dubbele naamgeving ...
Ons eerste kindje, Tibo, werd levenloos geboren. Wij zouden al zeer blij zijn als ons kindje überhaupt een naam kreeg. Maar tot op vandaag krijgen deze kindjes in België geen achternaam

en worden ze niet ingeschreven in het geboorteregister. Tibo staat in ons trouwboekje als volgt: 'levenloos aangegeven van het mannelijk geslacht Tibo'. Zijn broertjes en zusjes heten Nauwelaerts, maar hij heeft geen achternaam.
Het doet ons als ouders pijn dat hier, na al die jaren vechten, nog steeds geen verandering in komt. Maar tege-

lijk is er wel tijd en goodwill om de wetten rond de naamgeving voor levende kinderen aan te passen. Wanneer wordt dit onrecht aangepakt? Wij blijven als ouders nog steeds in de kou staan.
De reacties van de ouders van een overleden kindje zijn talrijk: boosheid, woede en ontgoocheling en veel verdriet om dit onrecht. Met de vereni-

ging Met Lege handen blijven we strijden om onze kindjes de erkenning te geven die ze verdienen. Zodat Tibo, Gommaar, Elise, Cédric, Noah, Elien, Jérôme, Loïc, Mirthe en zoveel andere naamloze kinderen dezelfde naam als hun papa (of mama) en als hun broertjes of zusjes krijgen.
LIES MAES, VERENIGING MET LEGE HANDEN

De laatste dagen is het overal in de pers verschenen: Ouders krijgen meer keuzes voor de achternaam van hun kinderen: de naam van de moeder of vader, een dubbele naamgeving ...

Ons eerste kindje, Tibo, werd levenloos geboren. Wij zouden al zeer blij zijn als ons kindje überhaupt een naam kreeg. Maar tot op vandaag krijgen deze kindjes in België geen achternaam en worden ze niet ingeschreven in het geboorteregister. Tibo staat in ons trouwboekje als volgt: 'levenloos aangegeven van het mannelijk geslacht Tibo'. Zijn broertjes en zusjes heten Nauwelaerts, maar hij heeft geen achternaam.

Het doet ons als ouders pijn dat hier, na al die jaren vechten, nog steeds geen verandering in komt.

Maar tegelijk is er wel tijd en goodwill om de wetten rond naamgeving voor levende kinderen aan te passen. Wanneer wordt dit onrecht aangepakt? Wij blijven als ouders nog steeds in de kou staan.

De reacties van de ouders van een overleden kindje zijn talrijk: boosheid, woede en ontgoocheling en veel verdriet om dit onrecht. Met de vereniging Met Lege Handen blijven we strijden om onze kindjes de erkenning te geven die ze verdienen zodat Tibo, Gommaar, Elise, Cédric, Noah, Elien, Jérôme, Loïc, Mirthe en zoveel andere naamloze kinderen dezelfde naam als hun papa (of mama) en als hun broertjes of zusjes krijgen.

*Lies Maes,
vereniging Met Lege Handen*